

Nieuwsbrief

Stichting De Regenboog



Allereerst: bij de verzending van de vorige nieuwsbrief is gebleken dat een aantal exemplaren onvoldoende gefrankeerd waren. Onze oprechte excuses indien dit u betrof.

Rond de jaarwisseling willen wij u kort bijpraten over het afgelopen jaar en met u vooruitkijken.

Bezoek 12 – 15 oktober 2017

In oktober zijn Janneke Boer, Diederik Douw en Frank Koen enkele dagen naar Oekraïne geweest. We begonnen de eerste avond van ons bezoek direct met een vergadering met het bestuur van onze partner, de Stichting Samuël en hun 3 vaste medewerkers. Een belangrijk gespreksonderwerp was de duur van onze ondersteuning. Dit omdat wij in onze statuten als uitgangspunt hebben opgenomen dat onze (financiële) hulp moet leiden tot een ontwikkeling die uiteindelijk lokaal volledig gedragen kan worden, zodat onze ondersteuning geen permanent karakter krijgt. Daarbij mochten we –gelukkig– constateren dat er, zonder externe financiële hulp, nieuwe Family Type Children Homes zijn ontstaan in de regio rond Beregszász. Ook kunnen al ‘onze’ 10 huizen zonder financiële ondersteuning in hun dagelijks levensonderhoud voorzien.



Het bestuur van de Stichting Samuël deed een dringend beroep op ons onze ondersteuning (we betalen 50% van de exploitatiekosten van deze stichting) voorlopig nog niet te beëindigen. Het

zal ook in de komende jaren noodzakelijk zijn om de gezinnen, met alles wat daarbij op de ouders afkomt, te blijven ondersteunen en begeleiden. Ook wij waren en zijn er zeer van overtuigd dat de begeleiding die de medewerkers van Stichting Samuël bieden aan de 10 FTCH's, zowel aan de ouders als ook aan de kinderen, van grote waarde en ook echt onmisbaar is.

We hebben dan ook besloten om onze financiële verbondenheid nog een aantal jaren voort te zetten. Wel zullen we met enige regelmaat met elkaar bespreken of, en in welke mate, ondersteuning nodig blijft. Ook hebben we opnieuw verkend wat de mogelijkheden zijn om voor jong-volwassen pleegkinderen die niet in staat zijn om zelfstandig te leven, een vorm van begeleid wonen te starten. Vanuit onze Stichting hebben we aangegeven hier, in projectvorm, onze (financiële) steun aan te willen geven.

Bezoek aan 3 FTCH's

De volgende dag startten we met een bezoek aan ‘ons’ allereerste huis: De Regenboog in Beregszász. Dit grote gezin is nog steeds een warm ‘nest’ voor vele pleeg- en geadopteerde kinderen waarvan de meesten lichamelijke en verstandelijke beperkingen hebben. Daarnaast is moeder Marika ondertussen ‘beroeps’-taartenbakker waarmee ze het, door de grote vraag, (veel te) druk heeft.

Vervolgens bezochten we de FTCH in Nagydobrony. Dit huis biedt Samuël en ons de nodige zorgen. Ook daar zijn een aantal kinderen, mede door ernstige traumatische ervaringen in hun vroege jeugd, beschadigd. De ouders in dit huis vinden het moeilijk om hierin hun weg te vinden en de warmte te bieden die eigenlijk nodig zou zijn. Ondersteuning vanuit Samuël met de nodige externe hulp van professionals is dan ook echt nodig.



Daarna reisden we door naar Munkács. Hier heeft de plaatselijke Reformatuskerk een groot woonhuis beschikbaar gesteld om gebruikt te worden als FTCH. Dit huis is afgelopen zomer officieel geopend. Wat een feest was het om er te zijn! We genoten van het avondeten met de ouders en de grootmoeder én met een schare (basisschool-)kinderen. De sfeer was hartelijk, open, gastvrij en heel ontspannen. Enkele kinderen spraken zelfs wat Nederlands omdat ze in de afgelopen zomer, vanuit het kindertehuis waar ze toen nog woonden, bij een gastgezin in Nederland zijn geweest. Vader is docent aan de muziekschool in Beregszász en speelde na het eten voor ons op zijn trompet.

Bruiloft

Op zaterdag 14 oktober trouwde de oudste pleegdochter van het huis in Visk. De pleegouders van de bruid hadden ook ons uitgenodigd. Het was een hele belevenis om een Oekraïense bruiloft mee te maken! Na het jawoord in het stadhuis was er een Rooms-Katholieke huwelijksdienst (de bruidegom is Rooms-Katholiek) en een dienst in de Reformatuskerk (waar de bruid lid van is).



Daarna barstte het grote feest los. Geheel volgens de vaste tradities in dit land: met veel gasten,

lange tafels, veel eten en drank en om middernacht -tegen betaling- : dansen met de bruid en een stukje van de bruidstaart (uiteraard gemaakt door moeder Marika van het Regenbooghuis in Beregszász!).

2018

We zijn dankbaar dat zo'n 75 kinderen in de 10 FTCH's in de provincie Transkarpatië in Oekraïne een veilige en liefdevolle plek hebben om op te groeien. Tegelijkertijd zien we dat daarbij de nodige ondersteuning nog altijd noodzakelijk is. Stichting Samuël geeft deze ondersteuning door morele, pedagogische en praktische hulp aan de ouders, weekenden en kampen voor de kinderen en begeleiding van adoptieprocedures. Onze (financiële) steun aan de Stichting Samuël is, ten behoeve van alle kinderen en hun pleegouders, ook in 2018 hard nodig. Verder hopen we in het komende jaar stappen te kunnen zetten om te komen tot een begeleid-wonen-project. In onze volgende nieuwsbrieven houden we u uiteraard op de hoogte.

We hopen dat u dit mooie werk dat, mede door de steun van Stichting De Regenboog, in Oekraïne wordt gedaan ook in 2018 wilt blijven steunen.

Het bestuur van Stichting De Regenboog wenst u een gezegend nieuw jaar toe!

Janneke Boer, Diederik Douw, Piet de Jong,
Frank Koen

Giften zijn welkom op
IBAN rekening NL36INGB0000182993
T.n.v. Stichting 'De Regenboog' te Maassluis.

Correspondentieadres:
Diederik Douw
Abel Tasmanplantsoen 8
2253 KA Voorschoten
Tel. 06-52505755

E-mail: djdouw@hotmail.com

Website: www.stichtingderegenboog.nl