

Nieuwsbrief

Stichting De Regenboog



Nieuwsbrief December 2016
Stichting De Regenboog
Jaargang 14, nummer 2

Nieuwe ontwikkelingen

Uit de verslagen die we als bestuur van onze stichting regelmatig vanuit Oekraïne krijgen, ontstaat het beeld van een bruisende en levende organisatie. Een dynamische club die oog heeft voor de noden in de nabije omgeving. Zo vertelt Elisabeth, stafmedewerker van onze partner in Beregszász, Oekraïne, over de manier waarop Samuel zich heeft ontfermd over een ouderpaar dat naar hen toekwam. Het koppel maakte zich ernstig zorgen over twee kinderen van een oom die alcoholverslaafd is. De twee kinderen, een meisje van vier en een jongen van zeven, gaan daar onder gebukt. Het ouderpaar, waarvan de man diaken is van de Reformatus Kerk in Beregszász, stapte naar Samuel voor advies. Het resultaat is dat zij nu toestemming krijgen, met alle formele procedures die erbij horen, om die kinderen in hun gezin op te nemen en op te voeden. Geza, de directeur van Samuel, heeft hen geholpen en verzekerd dat die twee kinderen horen bij de 'grote familie' van alle FTCH-kinderen in de regio. We waarderen deze hulpvaardigheid ten zeerste.

10e FTCH bijna open

Het werken aan de tiende FTCH gaat gestaag door. In de vorige nieuwsbrief maakten we er al melding van. Péter en Irénke Baksa zijn, met hun drie kinderen, verhuisd naar Múnkacs om daar het nieuwe FTCH op te zetten. De jongste twee kinderen zijn met het nieuwe schoolseizoen, in september, daar naar school gegaan. De papierwinkel, beter gezegd, de moeizame tocht door de bureaucratie, is bijna voltooid. De ouders volgen nog een training van de regionale overheid.



Het nieuwe huis in Múnkacs

De hoop en verwachting is dat nog in 2016 dit nieuwe FTCH de deuren kan openen om kinderen een goede toekomst te bieden in een fijne, vertrouwde omgeving.

Trainingen

Intussen is er het afgelopen jaar veel gebeurd om de onderlinge contacten tussen de ouders en hun kinderen te verstevigen. Uit de lange lijst van activiteiten die we toegestuurd kregen, valt op dat er veel wordt geïnvesteerd in die contacten. Dat betreft zowel trainingen voor de ouders als vakanties en gezamenlijke uitjes, zoals naar het Zomerkamp in Debrecen, Hongarije. Ook werd er een Bijbelkamp georganiseerd.



Gezelligheid op kamp in Hongarije

Die contacten, zoals conferenties, zijn deels voorgeschreven door de overheid. Samuel kan aan die trainingdagen vervolgens een eigen invulling geven. Zo worden ouders van de FTCH bijgepraat en geschoold op tal van gebieden. Ook de Reformatus Kerk in de grote regio van Transkarpatië heeft een 'Familiedag', waarop Samuel over het werk van de FTCH's kon vertellen.

In voorbereiding zijn plannen om met een reizende verkooptentoonstelling geld te verwerven voor het werk van Samuel en de FTCH's. Een schilder in Beregszász heeft tekeningen en foto's van enkele kinderen gemaakt. Ook wil Samuel een tournee maken om het eigen werk te promoten. Ze willen daarbij aandacht geven aan huwelijk, gezin, kinderen en opvoeding.

Verder organiseren ze in de periode van advent een familiedag ter voorbereiding op het Kerstfeest en de daaropvolgende vakantieperiode.

Goede aansluiting

Samuel heeft het afgelopen jaar veel energie gestoken in de gesprekken met de middelbare scholen (high school) die verbonden zijn aan de Reformatus Kerk. Steeds meer kinderen van de FTCH's zijn teenagers. Zij moeten zich voorbereiden op verdere studie of werk. Omdat nogal wat FTCH-kinderen door hun verleden achterstand hebben opgelopen of handicaps hebben, verloopt de aansluiting op zo'n school niet gemakkelijk. Toch is het contact met die

scholen zo goed dat de kinderen zijn geaccepteerd en de schoolleiding voluit rekening wil houden met de FTCH-kinderen en hun specifieke achtergrond. Met Samuel zijn wij als stichting De Regenboog blij met die ruimhartige opstelling.



Kinderen van FTCH Visk

Financiën

Ook deze korte nieuwsbrief willen we afsluiten met een oproep om dit mooie werk in Oekraïne te blijven steunen. We zijn dankbaar voor alle gevers en de giften die u steeds aan ons hebt toevertrouwd. Omdat onze euro's hun geld in Oekraïne dubbel en dwars waard zijn, willen we u ook nu vragen dit waardevolle werk financieel te blijven ondersteunen. Bij voorbaat danken we u voor uw medewerking.

Giften zijn van harte welkom op
IBAN rekening NL36INGB0000182993
T.n.v. stichting 'de Regenboog' te Maassluis

Nieuwsbrief per mail

Wanneer u de nieuwsbrief in het vervolg via de e-mail wilt ontvangen, stuurt u dan een mailtje met uw naam en adres naar:

info@stichtingderegenboog.nl

Correspondentieadres:

Diederik Douw

Abel Tasmanplantsoen 8

2253 KA Voorschoten

Tel. 06-52505755

E-mail: djdouw@hotmail.com

Website: www.stichtingderegenboog.nl